



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Άγιος Κήρυκος, Ικαρία

Ταχ. Κωδ: 83300

Τηλ.: 2275350409

E-mail : dak2@otenet.gr

Άγιος Κήρυκος, 11/6/2024

Σχετικά με την παραφιλολογία για τους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ικαρία

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την υποτιθέμενη συμφωνία του Δήμου Ικαρίας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για δημιουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών. Δεν συνηθίζουμε να εμπλεκόμαστε σε διαδικτυακές συζητήσεις και καφενειακές κουβέντες, αλλά συμεριζόμενοι την ανησυχία που δημιούργησε αυτή η παραφιλολογία που έχει λάβει διαστάσεις φαιάς προπαγάνδας, επανερχόμαστε μετά από όσα αναφέρθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ , τονίζοντας τα εξής.

Αυτό το νησί έχει υπάρξει πολλές φορές τόπος εξορίας στην μακράιωνη ιστορία του, με την πιο πρόσφατη στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Από θέση αρχής και μόνο, για να μην επεκταθούμε σε περαιτέρω μακρηγορίες, είμαστε οι τελευταίοι που **θα δίνουμε την οποιαδήποτε συγκατάθεση στο να ξαναγίνει αυτός ο βράχος τόπος εξορίας**, πόσο μάλλον να αναλάβουμε εμείς το ρόλο του «ανθρωποφύλακα» με δημιουργία ενός hotspot.

Προς επίρρωση των παραπάνω, και για την αποφυγή παρανοήσεων (σκόπιμων ή μη), παραπέμπουμε στο υπόμνημα που κατατέθηκε στον **Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Καϊρίδη :**

<https://www.ikaria.gov.gr/index.php/office-press/posts/1598-%CE%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.html>

Ολοκληρώνοντας, το να πιστεύει κάποιος ότι η Ικαρία είναι αποκομμένη από τον υπόλοιπο πλανήτη, μια «Σάνγκρι-Λα» που θα μένει ανεπηρέαστη από τα δεινά και τις δυστυχίες της ανθρωπότητας, είναι μεγάλη αυταπάτη. Αυτοί οι «φτωχοδιάβολοι» δεν επέλεξαν ξαφνικά να έρχονται στο νησί μας με την θέληση τους. Δεν επέλεξαν την Ικαρία γιατί στην πλειοψηφία του δήμου βρίσκεται η «**Λαϊκή Συσπείρωση**», άλλωστε ροές μεταναστών υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια και η προηγούμενη διοίκηση του δήμου προσπαθούσε να διασφαλίσει στοιχειώδης συνθήκες διαβίωσης κατά την προσωρινή παραμονή τους. (Προφανώς οι διακινητές έχουν εντοπίσει ότι το στενό Σάμου-Ικαρίας είναι προς στιγμή το ευκολότερο πέρασμα σε ευρωπαϊκό έδαφος). Αυτό που γίνεται διαφορετικά σήμερα είναι ότι δεν το κρύβουμε και ζητάμε οικονομική στήριξη από το αρμόδιο υπουργείο για τις δαπάνες που καταβάλλονται για αυτό το σκοπό και μόνο.

Η όποια χρηματοδότηση που ζητήθηκε από τον Δήμο μας έγινε με το σκεπτικό να εξασφαλίσει **ότι τις λίγες ώρες που θα παραμένουν στο νησί μας άνθρωποι ξεριζωμένοι από τον τόπο τους, δεν θα διαβιούν σε συνθήκες που μόνο σε τρωκτικά αρμόζουν**. Ότι δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω ο προϋπολογισμός ενός ήδη στραγγαλισμένου οικονομικά Δήμου κι ότι τα δύο-τρία άτομα που τρέχουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να βασίζονται στην φιλάνθρωπη διάθεση και την καλοσύνη των συλλογών του νησιού και του προσωπικού των μαγειρείων του νοσοκομείου και του γηροκομείου.

Πραγματικά αποτελεί ντροπή για τον ικαριώτικο λαό συμπατριώτες μας να βγαίνουν στην κοινωνία (και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να στρέφουν τα βέλη τους, βουτηγμένα σε ρατσιστικό δηλητήριο, εναντίον ανθρώπων κατατρεγμένων από τους πολέμους που υποδαυλίζουν οι διεθνείς ανταγωνισμοί και αποτελούν την ρίζα τους προβλήματος. Είναι τουλάχιστον χυδαίο να αναπαράγεται η αισχρή, φασιστική προπαγάνδα ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να στραφούν ενάντια λαό μας, ενάντια στα παιδιά μας και τα απροστάτευτα σχολεία... Αυτό ήθελαν άραγε και τα 3 κοριτσάκια, αδερφάκια μεταξύ τους (5, 7 και 10 ετών) που πνίγηκαν τον Μάρτη στο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου;

Κουβέντα δεν λένε όλοι αυτοί που δήθεν νοιάζονται για τον λαό μας και ομνούν στην θέση της χώρας μας στην σωστή πλευρά της Ιστορίας, για την εμπλοκή της κυβέρνησης σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην γειτονιά μας και όχι μόνο.

Πιστεύουμε ότι έχουμε την ελάχιστη υποχρέωση να προσφέρουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης κατά την προσωρινή παραμονή τους, στους ξεριζωμένους πρόσφυγες από την αιματοβαμμένη Παλαιστίνη, την Συρία, την Αφρική που φτάνουν στην Ικαρία της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Σε αυτό αποσκοπεί και το αίτημα μας προς τον αρμόδιο υπουργό, **το οποίο σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με αντισταθμιστικά οφέλη** που αφορούν υποδομές, τον ΦΠΑ κλπ.

Προφανώς η παράταξη της ΠΕΑ δεν συμμερίζεται την θέση μας που είναι ξεκάθαρη. Το ξαναλέμε τόσο στην ΠΕΑ όσο και στους ποικιλώνυμους διαδικτυακούς ανησυχούντες για να το καταλάβουν : **Δεν θέλουμε hotspot στην Ικαρία, δεν συζητήθηκε με κανένα εκπρόσωπο της κυβέρνησης το ενδεχόμενο αξιοποίησης οποιουδήποτε ακίνητου για αυτό το σκοπό, αντιτασσόμαστε ενάντια σε κάθε δομή - φυλακή προσφύγων και μεταναστών.**

Τασσόμαστε ενάντια στην πολιτική της Ε.Ε, το Δουβλίνο 1 και 2, την συνθήκη Σέγκεν, το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους που δημιουργούν το πρόβλημα. **Ο πραγματικός αντίπαλος του λαού μας και όλων των λαών του κόσμου είναι η πολιτική που γεννάει τους πολέμους, την φτώχεια, την καταστροφή του πλανήτη μας για τα κέρδη των λίγων.**

Ως δημοτική αρχή, που ουδέποτε παρασιώπησε την κομματική της ταυτότητα, επιλέγουμε να είμαστε με τους λαούς όλου του κόσμου στην πάλη για μια ζωή με ειρήνη, με ανθρώπινη αξιοπρέπεια ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία και πατρίδα. Όσο πολλαπλασιάζονται οι τοπικές και περιφερειακές εστίες πολεμικών συρράξεων, όσο διογκώνονται οι οικονομικές ανισότητες κι όσο επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή (εν πολλοίς αποτέλεσμα κι αυτή της ανθρώπινης απληστίας), τόσο θα αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη Δύση, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Άλλωστε το ίδιο έπραξαν και οι πρόγονοι μας, γι' αυτό και έχουμε χιλιάδες Ικαριώτες σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και αλλού.

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Φανούριος Καρούτσος

*Ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε για αυτό το θέμα, αντί επιλόγου παραθέτουμε ένα ποίημα της **Ουαρσάν Σάιρ** για τους πρόσφυγες*